

Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel

De Hanzedagen in Pskov (Rusland).

Als dorpsplatform zijn we uitgenodigd om de Hanzedagen in Pskov te bezoeken.

Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Hanzesteden. Ieder jaar organiseert een van de steden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn

om onder andere elkaar te ontmoeten, hun steden wederzijds te promoten en overleg te voeren.

Met 3 personen van het dorpsplatform en Sander Bos en Jamy Hattu van de gemeente hebben we de reis naar Pskov gemaakt.

In Pskov konden we 4 dagen genieten van muziek, dans, theater, producten en vele andere culturele activiteiten uit de verschillende steden.



De reis naar Pskov was al een onderneming op zich. Hoe gaan we er naar toe en wat hebben we daar voor nodig. Voor Rusland is een visum nodig. Dat kostte de nodige inzet en tijd. Maar uiteindelijk konden we ons laatste visum op de ochtend van vertrek ophalen. De reis begon per vliegtuig naar Sint Petersburg, waar we na 3 uur vliegen landen. We hadden bedacht om de verder reis, 300 km, per auto af te leggen. Dan konden we meer van het land zien. We hebben onderweg veel gezien maar vooral veel van het zelfde. Er zijn weinig wegen en langs de wegen is het vooral bos. Afslagen naar de veelal kleine dorpjes gingen naar 50 meter al over in zandpaden. De huizen zagen er vaak slecht onderhouden uit.



Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel

In Pskov, een stad van 200.000 inwoners, aangekomen leken de buitenwijken veelal eenzelfde beeld te geven. Het was inmiddels al later op de avond. We waren al een uur later dan verwacht aangekomen. De eigenares van ons appartement zat ons in spanning op te wachten.

We werden hartelijk ontvangen. Het appartement was sober maar netjes ingericht. We hebben er 4 dagen prima kunnen verblijven.

De donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we vervolgens de Hanzedagen



beleefd. Van podium naar podium. Van theaterzaal naar de boulevard langs de rivier Velikaja. Al wandelend door de stad valt op dat het oude gedeelte van de stad er prachtig uit ziet. Pskov heeft

veel weg van andere oude Europese steden. Veel oude gebouwen waar ook de rijke historie van de stad is te vinden. Veel gebouwen in de binnenstad worden opgeknapt.



Omdat we een auto hadden hebben we ook de omgeving van Pskov verkend. Van

een prachtig klooster tot stoffige vervallen dorpsjes. Het heeft ons een goede indruk gegeven van Pskov en zijn omgeving.



Gedurende de 3 dagen hebben we ook contacten gelegd met andere Hanzesteden. Vooral de Nederlandse maar ook buitenlandse steden. Voor ons allemaal nieuw maar voor veel andere steden is de Hanze een belangrijk deel van hun culturele leven. De muziek en dans, maar ook oude ambachten en re-enact

Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel

groepen die historische gebeurtenissen naspelen maken deel uit van de hedendaagse folklore. Dit wordt ook gebruikt om toeristen te trekken. Hiervan hebben wij geprobeerd ideeën over te nemen. Zo is er een fiets-/wandelpad langs de Hanzesteden aan de IJssel. Zo'n pad zouden we ook kunnen ontwikkelen tussen de Hanzesteden aan de Maas.

Dat biedt genoeg mogelijkheden maar laat ook zien dat we nog wel iets te doen hebben om Maasbommel en West Maas en Waal mooi op de kaart te zetten.



Als dorpsplatform gaan we na de zomervakantie met de gemeente in overleg. Welke ideeën kunnen we gebruiken om Maasbommel te presenteren als een plaats waar je prima terecht kunnen voor een bezoek of verblijf. Als iemand nog ideeën heeft laat het ons weten.

Groet namens het dorpsplatform Hanzestad Maasbommel.
Trees, Jack en Erik.